

VEM	Heldagsuppgift Rebusrally våren 2004	F A C I T
------------	---	------------------

Personlighetstest

Läs bifogade utdrag ur romaner. Skriv in namnet på den beskrivna romanfiguren och författarens namn på svarsblanketten nedan. För författaren räcker det med efternamn.

Nr	Beskriven romanfigur (X)	Författare
1	<i>d'Artagnan</i>	<i>Alexander Dumas d.ä.</i>
2	<i>Hercule Poirot</i>	<i>Agatha Christie</i>
3	<i>Modesty Blaise</i>	<i>Peter O'Donnell</i>
4	<i>Röde Orm</i>	<i>Frans G Bengtsson</i>
5	<i>Bridget Jones</i>	<i>Helen Fielding</i>
6	<i>Sherlock Holmes</i>	<i>Sir Arthur Conan Doyle</i>
7	<i>Kay Scarpetta</i>	<i>Patricia Cornwell</i>
8	<i>Aragorn (Vidstige)</i>	<i>JRR Tolkien</i>
9	<i>Lord Peter Wimsey</i>	<i>Dorothy Sayers</i>
10	<i>Ayla</i>	<i>Jean M Auel</i>
11	<i>Marvin</i>	<i>Douglas Adams</i>
12	<i>Anne på Grönkulla</i>	<i>L M Montgomery</i>

VEM	Heldagsuppgift Rebusrally våren 2004	F A C I T
------------	---	------------------

Personlighetstest

Läs utdragen ur nedanstående romaner. Skriv in namnet på den beskrivna romanfiguren och författarens namn på svarsblanketten. För författaren räcker det med efternamn.

1.	Tänk er Don Quijote vid adertons års ålder, en Don Quijote utan bröstharnesk, pansarskjorta och benskenor, en Don Quijote iförd en klädesjacka, vars ursprungligen mörkblå färg skiftade i purpur och himmelsblått. Långlagt och brunhyllt ansikte, utstående kindknotor, käkmuskulerna kraftigt utvecklade, det senare ett osvikligt kännetecken på gascognaren, frimodiga och intelligenta ögon, böjd men fint tecknad näsa, för stor för en yngling, men för liten för en fullvuxen man. Man hade kunnat ta honom för en resande förpaktarson, om han inte hade haft den långa värjan, som slog mot sin ägares ben, när han gick till fots och mot hästens raggiga länd, när han red.
2.	X hade ett mycket egendomligt utseende. Han var knappt mer än hundrasextio centimeter lång, men förde sig med stor värdighet. Hans huvud hade precis formen av ett ägg, och han höll det alltid litet på sned. Hans mustascher var styva och militäriska. Prydligheten i hans klädsel var nästan otrolig, en dammprick skulle ha förorsakat honom mer lidande, tror jag, än ett sår efter en kula.
3.	Rösten var mjuk och melodisk med en lätt utländsk brytning. Tonen var sval men inte ovänlig.---Ansiktet var slätt och lugnt, men höga kindben under mörka tankfulla ögon. Tarrant uppskattade hennes längd till en och sextioåttio, men med det svarta håret uppsatt i en chinjong på hjässan gav hon intryck av att vara längre.
4.	X hade nu vuxit sig stor och kunde tävla i styrka med alla jämnåriga och många äldre. Han var rödhårig och mjäll i hyn, bred mellan ögonen, stubbnäst och stormynt, långarmad och något kutryggig; han var rörlig och snabb, och med båge och i spjutkast var han säkrare än de flesta. Han kom lätt i raseri och kunde då rusa blint på den som retat honom; ---
5.	Totalt utmattad efter att ha hållit på hela dagen med att göra mig i ordning. Att vara kvinna är värre än att vara lantbrukare – det är så mycket som ska ansas och besprutas: ben ska vaxas, armhålor rakas, ögonbryn plockas, fötter filas, hy peelas och fuktas, finnar rengöras, rötter färgas, ögonfransar svärtas, naglar filas, celluliter masseras, magmuskler tränas. Programmet är så finslipat att man bara behöver glömma sig i ett par dagar för att alltihop ska gå åt pipan.
6.	Han var gott och väl hundraåttio centimeter lång och så mager att han verkade ännu längre. Hans ögon var skarpa och genomträngande, frånsett de stunder då han låg på soffan som i dvala; till yttermera visso gav hans smala höknäsa ansiktet ett drag av vakenhet och beslutsamhet. Dessutom hade hakan den framsjutande och fyrkantiga form som är så karaktäristisk för personer med ett beslutsamt sinnelag.

VEM	Heldagsuppgift Rebusrally våren 2004	F A C I T
------------	---	------------------

7.	Jag var lätt att känna igen eftersom jag är ”blond” och ”vacker” och Gud vet allt de har kallat mig i pressen. Mina förfäder kommer från norra Italien, där det finns en blåögd och ljushyllt folkgrupp som är av samma blod som Savojens, Schweiz och Österrikes folk.
8.	Han hade en hög ölsejdel framför sig och rökte en långskaftad, egendomligt snidad pipa. Han bar välsittande höga stövlar av mjukt läder och satt med benen utsträckta. Stövlarna var ganska nötta samt täckta av lera och vägdamm. En kappa av tjockt mörkgrönt tyg låg svept kring hans axlar och verkade ha varit med om åtskilliga långfärder. Trots hettan bar han inomhus en luva, som skuggade ansiktet, men man kunde likväl se hur hans ögon gläste då han iakttog-----
9.	X hade gått in i sovrummet och höll på att byta om med en snabbhet som man knappast hade väntat sig av en man med hans något konstlade manér. Han valde ut en mörkgrön slips i färg med strumporna och knöt den med säkerhet och elegans utan att göra en enda grimas, bytte sina svarta skor mot ett par bruna, stoppade ner en monokel i bröstfickan och tog en vacker promenadkapp av malackabambu med kraftig silverknopp.
10.	Hon har ett lustigt utseende, tänkte hon. Hon är ganska ful på sätt och vis. Hennes ansikte är så platt med den där höga välvda pannan och den lilla näsan och den där konstiga benutväxten under munnen. Jag undrar hur gammal hon kan vara. Yngre än jag tänkte först. Hon är så lång att man tar miste. Och så mager hon är. Jag kan känna benen under huden. Stackars liten, jag undrar hur länge sedan det är hon fick något att äta när hon gick där alldeles ensam.
11.	— Okey, sa X, och i hans röst fanns klangen av en stor men sprucken kyrkklocka, jag ska göra det. — Bra, bet Y av, storartat..tack, tack... X vände sig om och såg stort på honom med sina röda, triangulära ögon, som dessutom var platta framtill. — Ni blir förstås nertagna av mig? sa han patetiskt
12.	En lång smärt flicka i sjuttonårsåldern med allvarliga grå ögon och ett hår som hennes vänner kallade kastanjebrunt hade slagit sig ner på den röda sandstenstrappan utanför en lantlig stuga på Prins Edwards ö en härlig solskenseftermiddag i augusti. Hon hade föresatt sig att översätta femtio rader i Vergilius.